

Vandaag herdenk ik de Nakba en hang ik de Palestijnse vlag uit!



Op 15 mei herdenken Palestijnen dat ze in 1948 uit hun huizen verdreven werden, dit wordt de Nakba genoemd (catastrofe) . 542 Palestijnse dorpen, steden en stadswijken werden letterlijk van de kaart geveegd en meer dan 750.000 Palestijnen werden vluchteling en wachten nog steeds om terug te mogen keren naar hun eigendommen. 73 jaar wachten de Palestijnen al op terugkeer, zelfbeschikking, kansen op ontwikkeling en erkenning van hun fundamentele rechten en vrijheden.

Samen met hen hoop ik op een rechtvaardige oplossing. Waar vele landen zwijgend toekijken, steun ik de oproep tot boycot, desinvestering en sancties tot de bezetting en de apartheid van Israël stopt!

Scan mij en leer in 6 minuten
meer over Israël/Palestina!



Scan mij en leer in 6 minuten
meer over Israël/Palestina!