

Palestina - december 2022.

Eind november - begin december 2022.

Om dit overzicht mee te beginnen, dit merkwaardige item, dat eind november al door bepaalde media werd gerapporteerd, door andere werd doodgezwegen en op bepaalde 'TV-journaals' zelfs platweg gecensureerd werd - door alleen beelden te tonen, waarop dit NIET te zien is: Marokkanen die met Palestijnse vlaggen zwaaien bij het feesten over HUN mondial-successen.

Zie bij voorbeeld deze online-artikels in de Franstalige Belgische pers, eind november:

Le Soir : L'étonnant étonnement des Israéliens mal reçus à Doha: Lun. 28 nov. 2022, Online

Journalistes et supporters israéliens au Qatar se voient chambrer voire insulter par des Qataris ou d'autres Arabes. Mais est-ce vraiment une surprise ?

Journaliste au service Monde

Pour beaucoup d'Israéliens, la Coupe du monde de football au Qatar impose un retour à la réalité. Règlement de la Fifa oblige, le petit émirat avait accepté que des citoyens israéliens viennent assister aux matches organisés à Doha, bien que les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles. De nombreux vols directs entre Tel-Aviv et Doha ont même été organisés. On estime qu'il devrait y avoir au total environ 10.000 Israéliens à fouler le sol qatari. Mais très vite, les réseaux sociaux et la presse en Israël ont fait état de l'accueil souvent inamical réservé aux supporters et journalistes israéliens par les Qataris et les autres Arabes à Doha. Ce qui semble singulier, au fait, c'est que beaucoup d'Israéliens se soient étonnés de cette réception, qui oscille entre regards hostiles et insultes grossières.

Une collaboratrice arabe du Haaretz donnait l'exemple de son collègue Tal Shorer, de la chaîne de télévision israélienne 13, tweetant avec frustration : « Nous avons reçu plusieurs commentaires de *Palestiniens* ou de personnes les soutenant qui vivent ici. Parfois, c'était seulement "Viva Falastin" ou quelque chose de similaire, et parfois les gens se tenaient derrière nous pendant que nous faisons des reportages, en scandant "Falastin, Falastin" ». Et la journaliste arabe de lâcher avec une noire ironie : « Il est frustrant que des réfugiés *palestiniens* et leurs descendants ne soient pas amoureux des personnes qui ont causé leur tragédie personnelle. »

Le quotidien Jerusalem Post rapporte la réaction indignée d'un journaliste du journal Yediot Aharonot : « Au Qatar, j'ai vu à quel point il y avait de la haine chez les gens dans la rue, à quel point ils veulent nous effacer de la terre, à quel point tout ce qui est lié à Israël suscite la haine chez eux. » Il est vrai que les accords dits d'« Abraham » signés sous le règne de Donald Trump par Israël avec les Émirats arabes unis, le Bahrein, le Soudan et le Maroc ont pu induire les Israéliens en erreur. A eux, en effet, de ne jamais oublier, comme le rappelait le spécialiste des affaires palestiniennes de Channel 12, une autre chaîne israélienne, que « les accords d'Abraham étaient des accords de gouvernement à gouvernement, et non de peuple à peuple. Et, il faut le noter, ces gouvernements sont autoritaires à des degrés divers (...) de sorte que leur volonté de faire la paix ne reflète pas nécessairement celle des populations qu'ils dirigent ». Des populations qui, elles, n'oublient pas les souffrances des *Palestiniens*.

La Dernière Heure : Mondial: les drapeaux palestiniens flottent, les Israéliens discrets

Lun. 28 nov. 2022, Online <<< ook in La Libre Belgique - JVH >>>

Les supporters arabes brandissent fièrement le drapeau *palestinien* à Doha pendant la première Coupe du monde organisée au Moyen-Orient, une "résistance pacifique" à l'occupation israélienne, tandis que l'Etat hébreu a appelé ses ressortissants à la discrétion.

Si certains pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël, la population reste majoritairement acquise à la cause *palestinienne*. De nombreux fans, pour la plupart arabes, refusent de s'exprimer devant les caméras israéliennes, tandis que d'autres scandent "vive la *Palestine*" durant les retransmissions en direct.

Dans une vidéo filmée par l'AFP et visionnée plus de 5,2 millions de fois sur Twitter, un supporter saoudien tance le journaliste Moav Vardi, de la chaîne Kan: "Il n'y a que la *Palestine*, il n'y a pas d'Israël... vous n'êtes pas le bienvenu ici".

"Il est très difficile de travailler ici", affirme à l'AFP Moav Vardi, disant toutefois comprendre la colère dans le monde arabe, échaudé par des décennies de colonisation et d'occupation par Israël des territoires *palestiniens*, considérée comme illégale par la communauté internationale.

De nombreux Qataris, dont le pays n'entretient pas de relations officielles avec Israël, ont accroché des drapeaux *palestiniens* aux vitres de leurs voitures.

Dans les tribunes, certains d'entre eux arborent des brassards reprenant les motifs du keffieh, symbole de la résistance à l'occupation israélienne, tandis que des chants *palestiniens* résonnent dans les fan zones de Doha.

- "Occasion en or" -

"Certains étrangers ne connaissent pas le drapeau *palestinien* et nous posent des questions", raconte Yahya Abou Hantach, un *Palestinien* de 33 ans résidant à Doha.

"C'est une occasion en or de mettre en avant notre cause", se réjouit le supporter muni d'un maillot de l'équipe du Qatar et d'un drapeau *palestinien*.

Pour Souhaib al-Issa, un Jordanien de 16 ans, brandir le drapeau *palestinien* est un signe de "résistance pacifique pour exprimer notre rejet de la normalisation avec un pays qui occupe la *Palestine*".

Le Qatar, qui tient à afficher son soutien aux *Palestiniens*, n'a pas suivi Bahreïn et les Emirats arabes unis, deux voisins du Golfe qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020.

Un supporter *israélien*, qui se fait appeler Haïm, confie ne pas avoir pris le drapeau de son pays, une première pour ce féru de football qui a assisté à trois autres éditions du Mondial.

"J'ai l'impression de regarder la Coupe du monde en étant déguisé. L'atmosphère est hostile à notre égard", dit l'homme de 57 ans, qui a également retiré l'étoile de David d'habitude accrochée à son cou.

Le gouvernement *israélien* a recommandé à ses ressortissants de ne pas afficher de "symboles" juifs ou israéliens durant le Mondial.

Pour assister au tournoi avec ses deux fils, Haïm a emprunté l'un des vols spéciaux au départ de l'aéroport Ben Gourion, opéré par une compagnie chypriote à bas coût.

- Vols directs -

Au total, près de 10.000 Israéliens sont attendus dans le pays du Golfe, selon le diplomate Alon Levy, qui assure des services consulaires aux ressortissants de l'Etat hébreu le temps de la Coupe du monde.

La Fifa a salué la mise en place inédite de vols directs entre Tel-Aviv et Doha, le Qatar n'ayant donné son feu vert qu'à la condition que les *Palestiniens* soient autorisés à embarquer au même titre que les Israéliens.

Selon un représentant de la billetterie, aucun *Palestinien* n'a été enregistré sur les deux premiers vols, mais certains devraient emprunter le troisième, prévu mardi.

L'accord n'a pas été discuté avec l'Autorité *palestinienne*, selon un responsable *palestinien* ayant requis l'anonymat. "Nous avons appris la nouvelle à la télévision", a-t-il assuré à l'AFP.

La plupart des *Palestiniens* se rendent d'habitude à Doha en passant par la Jordanie ou l'Egypte, car Israël restreint l'accès à l'aéroport de Tel Aviv, souligne le responsable.

Le Qatar abrite près 250.000 *Palestiniens* sur une population totale de près de trois millions d'habitants, composée majoritairement d'expatriés.

Depuis le début de la Coupe du monde, le pays accueille de nombreux visiteurs arabes, notamment d'Arabie saoudite, de Tunisie et du Maroc, les trois équipes de la région qualifiées avec le pays hôte.

En dit online-artikel in **De Standaard**, op 10/12/2022, waarin iemand vaststelt, dat dat eeuwige, hypocriete 'sport is geen politiek', dat zo vaak wordt aangehaald, en toegepast, door mensen die het op gebied van sport 'voor het zeggen hebben', zo dikwijls niet blijkt te kloppen:

WK Qatar: Het succes van Marokko is een opkikker voor de Palestijnen

Dat het succesvolle Marokkaanse voetbalteam ook met de Palestijnse vlag zwaait, wordt fel gesmaakt in de Arabische wereld. Achter de oprechte emoties schuilt een complex politiek spel.

Jorn De Cock. zaterdag 10 december 2022

Sommige politieke armbanden liggen in Qatar minder gevoelig dan andere. Lee Smith/reuters

Wanneer Marokko zaterdagmiddag in de kwartfinale van het WK voetbal aantreedt tegen Portugal, scoort het al voor het eerste fluitsignaal een reeks primeurs. Voor het eerst haalt een nationale ploeg uit de Arabische wereld de kwartfinales van een WK, en dat nog wel in Qatar, op het eerste wereldtoernooi ooit gehouden in die Arabische wereld.

Arabieren en Afrikanen

Het eigen Qatarese team mag dan roemloos ten onder zijn gegaan in de eerste ronde, de winst van Saudi-Arabië tegen Argentinië en vooral de uitstekende prestatie van de 'Leeuwen van de Atlas' tegen onder meer België en Spanje, kan misschien ook de kritiek op een 'WK in de woestijn' wat relativeren. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika waren al langer voetbalgek, nu komen daar enkele opmerkelijke nationale prestaties bovenop.

Marokko is een Arabisch land met een sterke Berber-identiteit, op het Afrikaanse continent. Met zijn gelaagde identiteit krijgt het vandaag niet alleen de steun van tientallen miljoenen Marokkanen in binnen- en buitenland, maar ook van honderden miljoenen Arabieren én Afrikanen. Met stip daarbij zijn ook de Palestijnen, sinds het Marokkaanse team na zijn zeges al enkele keren zwaaide met zowel de eigen nationale vlag als met de Palestijnse vierkleur.

'We willen gelukkig zijn, zelfs als we dat geluk van anderen moeten lenen' - Asmaa Alghoul Palestijnse schrijfster uit Gaza

'Terwijl het Westen het benarde lot van het Palestijnse volk heeft gedegradeerd voor zijn eigen diplomatieke agenda's, herinneren de fans op dit WK eraan dat de Palestijnse zaak rechtvaardig is en niet wordt vergeten', schreef nieuwsshowhost Ayman Mohyeldin van de Amerikaanse zender MSNBC in een blogstuk. Mohyeldin, een Amerikaanse journalist van Egyptische afkomst, hekelt 'westerse media en commentatoren die tijdens dit WK luid trommelen over mensenrechten in de regio, maar tegelijk soortgelijke of ergere schendingen wegmoffelen.'

Daarmee raakt Mohyeldin een gevoelige snaar, want waarom zouden de Palestijnse doden onder Israëlische kogels minder waard zijn dan regenboogprotesten of de rechten van arbeiders in Qatar? In het internationale discours heet zoiets 'dubbele standaarden'. 'Dit WK toont een zeldzaam voorbeeld van vrije en collectieve Arabische expressie', aldus Mohyeldin. 'Arabische fans geven de Palestijnse vlag nu ook een aanwezigheid.'

Andere analisten vragen zich af waarom gastland Qatar die pro-Palestijnse protesten wel tolereert, en duidelijk minder happig was op protesten van Iraanse fans tegen het regime in bijna-buurland Iran. Zo lijkt dit WK in Qatar wel een festival van de dubbele standaarden. **'Als de Wereldbeker in Qatar iets heeft aangetoond, is het dat sport en politiek onscheidbare Siamese tweelingen zijn'**, schreef James Dorsey van de universiteit Nanyang in Singapore.

Dorsey onderhoudt al jaren de gesmaakte blog [The turbulent world](#) (of *Middle East soccer*), waar politieke complexiteit nooit ver weg is. Zo onderhoudt Qatar een pragmatische, maar ongemakkelijke relatie met het Iraanse regime, dus mochten de stadions op dit WK niet te veel op Iraans volksprotest lijken. Tegelijk speelt Qatar wel degelijk een rol voor de Palestijnen.

Palestijnse ambtenaren

Het Golfstaatje betaalt bijvoorbeeld geregeld de salarissen van ambtenaren in Gaza. Dat gebeurt met instemming van Israël, dat tussen twee oorlogen door de benarde strook

ook niet helemaal wil zien afglijden in anarchie. Ondanks die alweer pragmatische relaties is Qatar toch niet een van de Arabische landen met wie Israël in de voorbije jaren 'Abraham-akkoorden' heeft gesloten.

Met die zogenaamde 'vredesakkoorden' smeeden enkele landen in de regio, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, diplomatieke en vooral commerciële banden met Israël, zeer tot ongenoegen van de Palestijnen, die zich bedregen voelen. Qatar kan, als niet-ondertekenaar, op dit moment Palestijnse punten scoren. Uit peilingen blijkt steevast dat in de 'Arabische straat' de Palestijnse zaak een pak gevoeliger blijft liggen dan in de paleizen van Abu Dhabi of Bahrein.

Om het politieke lappendeken compleet te maken, wil de ironie dat net Marokko ook een ondertekenaar is van zo'n Abraham-akkoord met Israël. De regering in Rabat mocht in ruil onder meer de beruchte Israëlische Pegasus-spionagesoftware gebruiken tegen - politieke tegenstanders in binnen- en buitenland. Als het Marokkaanse team met de Palestijnse vlag zwaait, sluit het dus nauwer aan bij de straat dan bij het paleis.

Al die politieke complicaties nemen niets weg van het voetbalplezier bij de Marokkanen én Palestijnen vandaag. 'We willen gelukkig zijn, zelfs als we dat geluk van anderen moeten lenen', noteerde Asmaa Alghoul, een Palestijnse schrijfster uit Gaza, op Facebook. 'Op een dag zullen we ook ons eigen geluk hebben.'

5 december 2022: How Palestine became a 'forbidden word' in German high schools

Artikel in 972mag.com: From textbooks to trips, Germany's education system is aggressively pushing a pro-Israel narrative hostile to any Palestinian dissent in the classroom.

(Hoe Palestina een 'verboden woord' werd op Duitse middelbare scholen Van leerboeken tot reizen, het Duitse onderwijssysteem pusht op agressieve wijze een pro-Israëliisch verhaal dat vijandig staat tegenover elke afwijkende Palestijnse mening in de klas).

By [Hebh Jamal](#) December 5, 2022: <https://www.972mag.com/germany-education-israel-narrative-palestinians/>

5 en 6 december 2022: 11.11.11 publiceert dit artikel over de betrokkenheid van Belgische banken en bedrijven bij de illegale kolonisatie van Palestina: <https://11.be/verhalen/belgische-banken-investeren-miljarden-bedrijven-betrokken-bij-palestijnse>

Andere artikels over dit onderwerp:

- ook hln.be wijdt dit korte online-artikel eraan, gebaseerd op een bericht van Belga: <https://www.hln.be/geld/belgische-banken-investeren-indirect-miljarden-in-illegale-israelische-nederzettingen~ad359e3d/>
- dewereldmorgen.be publiceert op 6 december dit zoveelste artikel over de kwestie: <https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/06/belgische-banken-investeren-miljarden-in-bedrijven-betrokken-bij-palestijnse-mensenrechtenschendingen/>

Met andere woorden: niemand, geen enkel medium en zeker onze politici niet, kan zeggen : "Wir haben es nicht gewusst". (JVH)

12 december 2022: Artikel in '**deKanttekening**' over de 'enige democratie in de Midden-Oosten regio: **Palestijnen juichen voor Marokko, krijgen slaag van Israëlische politie.**

Lees hier de rest: <https://dekanttekening.nl/nieuws/palestijnen-juichen-voor-marokko-krijgen-slaag-van-de-israelische-politie4/>

13 december 2022: Straffen voor Palestijnse deelnemers aan rellen van 2021 duiden op juridisch racisme

Krapuul' publiceert dit artikel over die 'enige democratie in de Midden-Oosten regio':

[Abu Pessoptimist](#) 13 december 2022

Palestijnen die het ongeluk hebben gehad dat zij zijn opgepakt tijdens de onlusten van mei 2021 krijgen in deze tijd hun vonnissen te horen. Die vallen niet mee. De tot nu toe zwaarste straf was voor een 25-jarige kapper uit Akka, Adham Bashir. Hij kreeg [tien jaar gevangenisstraf](#). Verschillende anderen die voor hetzelfde waren opgepakt wachten nog op hun veroordeling. De kans is groot dat zij nog zwaarder zullen worden gestraft. En dat terwijl de straffen voor Joden die in dezelfde periode werden gearresteerd vele malen lager uitvallen.

Je kan verder lezen op: <https://krapuul.nl/straffen-voor-palestijnse-deelnemers-aan-rellen-van-2021-duiden-op-juridisch-racisme/>

13 december 2022 (vervolg).

En ook dit nog, over hoe die 'enige democratie in de Midden-Oosten regio' omgaat met 'onze' Westerse 'waarden', waarmee politici in Europa zo graag uitpakken.

De Israëlische politie heeft zaterdagavond met geweld opgetreden tegen Palestijnen die bij de Damascuspoort in Jeruzalem (Al-Quds) de overwinning vierden van de [Atlas Leeuwen](#) op Portugal in de kwartfinale van de wereldbeker van Qatar 2022.

Lees hier verder: <https://www.bladna.nl/israel-viering-kwalificatie-marokko-palestijnen,44413.html>

18 december 2022: *Terwijl bij ons in de media alleen sprake is van 'kolonies' op de Westelijke Jordaanoever, verschijnt in Haaretz dit artikel over een rechtszaak betreffende een nieuw in de maak zijnde kolonie IN Israël. Het illustreert nog maar eens, hoe geframed de informatie is die bij ons in de mainstream media verkrijgbaar is over Palestina. Wie daar geweest is, weet, dat de voortschrijdende kolonisatie iets is wat zich in heel voormalig Brits mandaatgebied Palestina afspeelt, buiten en binnen de internationaal erkende grenzen van Israël.*

Haaretz-redactie 18 december 2022: Redactie | De kolonisten van Galilea

De magistraat van Tiberias zal maandag een verzoekschrift behandelen dat is ingediend door een nieuw soort kolonisten - kolonisten in Galilea - tegen hun uitzetting uit het illegale kampement dat ze vier maanden geleden hebben opgericht, ten oosten van het overwegend christelijk-Arabisch dorp Ilabun in Neder-Galilea. (...)

Link naar het artikel:

https://www.haaretz.com/opinion/editorial/2022-12-18/ty-article/.premium/the-settlers-of-the-galilee/00000185-2406-dfc4-aff7-ef9f0fd10000?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_content=author-alert&utm_campaign=Haaretz%20Editorial&utm_term=20221218-10:23

21 december 2022: 'Onze waarden' - vervolg.

972-Magazine: Duitsland heeft zojuist een drastische stap gezet in de richting van het criminaliseren van Palestijns activisme. Een nieuw rapport van ministers en senatoren probeert de wettelijke basis te leggen voor het buiten de wet stellen van Palestijnse groeperingen, en zelfs voor het verbieden van kaarten van het historische Palestina.

Door Hebh Jamal op 21 december 2022

Lees hier het hele artikel:

<https://www.972mag.com/germany-interior-ministers-report-palestinians/>

30 december 2022: *JDC in De Standaard (online):* kolonisatie: **Nieuw kabinet Israël veegt internationaal recht onder de mat:** 30/12/2022 door Jorn De Cock

Volgens het nieuwe kabinet-Netanyahu heeft het 'Joodse volk een exclusief en onvervreemdbaar recht over alle delen van het land van Israël', ook diegene die volgens de VS en Europa bezet Palestijns gebied zijn.

De kersverse regering van premier Benjamin Netanyahu (Likud) kreeg donderdag het vertrouwen van het Israëlische parlement, de Knesset. In zijn 'echte rechtse coalitie', met ultraorthodoxen en extreemrechtse ...

https://www.standaard.be/cnt/dmf20221230_96981453

31 december 2022: *dewereldmorgen.be:* Interview - [Lode Vanoost](#)

Ilan Pappé: "Nieuwe regering Israël heeft onmiskenbare boodschap: dit is apartheid!": <https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/31/ilan-pappe-nieuwe-regering-israel-heeft-onmiskenbare-boodschap-dit-is-apartheid/>